

# Hur är det att vara barn i Senegal?



## SAMBA OCH ADAMA BERÄTTAR

Samba och Adama hälsar åt dig från Senegals varma sol! De är två glada, livliga och vänliga barn som är 7 och 10 år gamla Samba och Adama är inte de enda som är så unga i Senegal. Nästan hälften av Senegals befolkning på ca. 14 milj. är under 15 år. Det är inte alla av dessa barn som får gå i skola och då lär de sig inte heller läsa, skriva och räkna. Som tur är har föräldrarna börjat förstå hur viktigt det är att deras barn får gå i skola. Nu är det många fler barn som får en utbildning, även om det ännu är fler pojkar än flickor som går i skola. Ännu är det många som anser att flickorna behöver vara hemma för att hjälpa till.

Samba och Adama går i dagklubb på onsdagar och både i gudstjänst och söndagsskola på söndagar. I dagklubben och söndagsskolan får de bl.a. höra om Jesus, pyssla, och sjunga. De tycker om att vara där, för de vet att det finns många andra barn i Senegal som inte har den möjligheten och som därför inte vet vem Jesus är.

## SAMBA, 10 ÅR

Samba har en stor familj och går på årskurs 2. På hans årskurs finns det totalt 60 elever. När Samba inte går i skolan tycker han om att spela fotboll, som många andra pojkar i Senegal också tycker om att göra, eller så bygger han ihop egna leksaker av sådant som han hittar på gatan. Det kan vara t.ex. tomma förvaringslådor eller metallskrot. Han bygger leksaker själv eftersom hans föräldrar inte har råd att köpa det åt honom. När han blir stor vill han bli yrkeschaufför

## ADAMA, 7 ÅR

Adamas familj är fattig. De bor i en traditionell afrikansk halmhydda. Deras hydda har bara ett rum trots att de är nio personer. Adama och hans systrar sover därför bredvid varandra på rad, eftersom det bara ryms två sängar i deras hydda.

Adamas pappa är yrkesfiskare, men hans mamma har inget jobb. Adama och hans systrar måste därför stanna hemma på dagarna och hjälpa till med att tjäna pengar till familjen. Deras pappa vill inte att de går i skola. Adama har därför börjat jobba med att tvätta och stryka tvätt åt andra. När Adama blir stor vill han bli murare. Om några år hoppas han få ett lärlingsjobb hos en yrkesmurare så han kan lära sig jobbet ordentligt.

Ursprungstext. Anna-Mari Rintaniemi:  
Sammanfattande översättning:  
André Ravall  
Tf. koordinator för barn- och ungdomsverksamhet  
Svensk service, Finska Missionssällskapet  
2017

