

En annorlunda jul



Finska Missionssällskapets missionärer Riikka-Maria och Tomas Kolkka hjälper den växande kyrkan i norra Thailands bergsbyar. Med sig har de barnen Ella och Matias. De har ett hem i byn Napong och dörren står alltid öppen för dem som behöver hjälp.

Riikka-Maria och Tomas jobbar med en fattig folkgrupp som kallas lua. Den kristna tron ger byborna trygghet, glädje och framtidstro. Riikka-Maria och Tomas lär ut språk och musik, hjälper till i församlingarna och gör kristet material på luaspråket. Luafolket har saknat ett eget skriftspråk.

Den thailändska julen skiljer sig på många sätt från firandet här i Finland. De flesta thailändare känner till julen eftersom de har sett vackra juldekorerade köpcentrum, men det är få som vet något om julens egentliga innehåll.

Kyrkorna ser julen som en stor möjlighet att berätta om Jesusbarnet och julens betydelse för människorna. Alla församlingar inom den lutherska kyrkan ordnar julgudstjänster och julfester dit alla är välkomna oavsett religion.

– Julfirandet är ett nytt och västerländskt fenomen i Thailand. Här firas julen inte i hemmen utan i kyrkan tillsammans med andra kristna. Församlingarna ordnar julfester dit församlingsborna bjuder in vänner och grannar för att de ska få höra julens budskap, berättar Riikka-Maria.

– När vi är i Thailand är julen inte någon lugn familjefest. Mellan den 15 december och 2 januari hjälper vi till att ordna julfester nästan varje dag i olika församlingar.

De årliga julfesterna uppskattas mycket i Nan-provinsen där Riikka-Maria och Tomas jobbar. I många byar har de kristnas julfirande blivit något som samlar och enar hela bygemenskapen.

Thailändarna älskar vackra och färgglada saker. Därför är det viktigt att kyrkan och dess omgivning är vackert dekorerad med färggranna ljusslingor när det är julfest. Då folket anländer till julfesten blinkar hela kyrkan glatt i många olika färger.

Det som intresserar barnen mest är förstås alla de julklappar som väntar under julgranen.

Julfesten börjar med en gemensam julgudstjänst i kyrkan. I gudstjänsten får människorna höra julevangeliet och bli stilla inför julens budskap.

Då gudstjänsten är slut äter man en julumåltid tillsammans. Måltiden består av oräkneliga läckra kryddstarka thailändska maträtter.

Efter måltiden får alla en egen julklapp som består av något man behöver i vardagen: filt, varma kläder, tandkräm, schampo, tvål och kanske en leksak för barnen.





I Thailands huvudstad Bangkok uppmärksammar man också julen. Stadens köpcentrum dekorerats med julgranar, julljus och andra juldekorationer.



Tomas Kolkka berättar om julevangeliet.



Hoppas att vi alla har tid att stanna upp inför julens glädjebudskap:
 ”I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.” (Luk. 2:11)

Med önskan om en riktigt god jul,

Riikka-Maria, Tomas, Ella och Matias

Text och foto: Riikka-Maria och Tomas Kolkka, Finska Missionssällskapet

Sammanställning: André Ravall, Joanna Lindén-Montes och Marika Björkgren-Thylin,
Finska Missionssällskapet

16.5.2017