

Kärnan i den kristna tron

Material: biblar, mobiltelefon med nummer till lägerledaren eller blyertspenna, suddgummi och rutigt papper.



Läs texten för gruppen

Idag finns största antalet kristna utanför Europa på det södra halvklotet. Men fortfarande finns det många som inte ännu hört om en kärleksfull Gud som vill gemenskap med oss människor. Vi kristna uttrycker vår tro på olika sätt. Ibland ber vi och sjunger på olika sätt, enligt vår egen tradition. Det viktiga är att tron grundar sig på vad Bibeln säger om Gud, Jesus Kristus och den Heliga Anden. Mission är att förmedla den bästa nyheten vidare som världen någonsin har fått ta emot.

Uppgift: Berätta vad kristen tro är med 160 tecken.

Ni har fått en ny elev i klassen. Ahmed kommer från Mellanöstern och är muslim. Han är intresserad av den finländska kulturen och människorna. I hans hemland är det vanligt att diskutera religion. Han undrar hur människor kan tillhöra kyrkan fastän de ändå inte alls går i kyrkan. Hans familj går till moskén på fredagarna och ber fem gånger om dagen.

Ahmed har skickat ett textmeddelande till er: *Hej, jag vill veta vad kristendom är.*



Foto: FMS bildarkiv

Er uppgift är att svara Ahmed med 160 tecken. Skicka ett textmeddelande till er skribalärare eller skriv ert svar på ett papper. Ni kan också göra ett videoklipp, ca 30 sekunder långt och skicka till läraren. Skriv gruppens namn i meddelandet/på pappret.

Poängsättning: Skribaläraren poängsätter svaret, max 5 poäng +1 poäng för gott samarbete (extra poängen bedöms av den som ansvarar för stationen).

Läs texten för gruppen om det blir tid över

Kärnan i den kristna tron–Jesus förvandlar liv

Nepal: Människorna tror att livet är ett kretslopp. Hur människan har levt sitt liv bestämmer hurudant det följande livet blir. Ett liv i fattigdom och elände ses som en hämnd och då får man finna sig i sin situation. Att få höra om en Gud som älskar alla lika mycket är omtumlande. Det befriar och ger krafter att motarbeta orättvisor i samhället. *Missionär Maria Westerling*

Venezuela: Guajiro–indianerna hade tidigare inget ord för förlåtelse. Alla brott sonades med pengar eller med hämnd, i värsta fall med blodshämnd. Efter att de lärt sig att be om förlåtelse och att förlåta har de kunnat lämna bakom sig tiotals år av tvister familjer emellan. *Missionär Leena Piirainen*

Taiwan: I Fjärran Östern är det väldigt vanligt att man tror på andemakter och på förfädernas andar. Men Kristus har vunnit över döden det vill säga över den ondes makt. Den Heliga Anden skyddar människor och tar bort rädslan: om man misslyckas med något behöver man inte vara rädd för till exempel förfädernas skam eller hämnd. *Missionär Jouni Heiskanen.*