

Stöd barn med funktionshinder i Tanzania!

90-150
miljoner barn med funktionshinder i världen

3%
av funktionshindrade barn i u-länder går i skola



*Unicef

I Tanzania ses funktionshinder ofta som ett problem och som något skamfullt. Det är därför ännu vanligt att gömma undan barn med funktionshinder. Ett exempel är en 11-årig flicka som sedan födseln hade gömts i ett mörkt rum. Hon var lika stor som en 4-åring då hon hittades. Hon hade svårt att röra sig och kommunicera, och hon hade dålig syn. Ändå kunde hon skratta då man rörde vid henne och hon förundrade sig över starka färger. Nu får hon terapi och föräldrarna får hjälp med att stöda henne på bästa sätt!

Rainbow-skolan förändrar liv!

I Tanzania understöder Finska Missionssällskapet Rainbow-skolan. Det är den första skolan i Tanzania för barn med funktionshinder och autism. På grund av dåliga vägar och för att skolan är så liten finns det inte möjlighet att ge utbildning på plats åt alla barn som skulle behöva det. Istället har skolan börjat med ett öppet program, med personal som besöker byar för att hjälpa funktionshindrade barn och deras föräldrar.

Personalen ger utbildning åt lärare så att de kan hjälpa barnen med funktionshinder. Istället för att barnen kommer till Rainbow-skolan får då barnen gå i den skola som finns i deras hemby.

Hela byar och familjer får hjälp så att de bättre kan ta hand om barnen med funktionshinder. Personalen utbildar också frivilligarbetare i byarna, och gör hembesök och ger terapi i hemmen. Ifjol kunde vi nå och hjälpa över hundra barn i 15 byar!



Mbega blev undangömd i sitt hem

Mbega Suleiman är född 2009. Han är synskadad. På grund av detta blev han inte accepterad i sin hemby. Under många år gömde föräldrarna undan honom och sökte hjälp hos en traditionell medicinman, men utan resultat. Tack vare Rainbow-skolans personal fick Mbega komma till en ögonklinik. Han opererades och fick efter det tillbaka en del av sin syn. Nu går Mbega i en klass för synskadade i Rainbow-skolan.



” Skulle inte detta projekt ha funnits så skulle min son ha dött”

- Mbegas mamma



FINSKA 1859
MISSIONSSÄLLSKAPET