

# Att leva med funktionshinder

**Material:** text på lappar, se sid 2. Alfabetet på teckenspråk (handalfabetet) – ett exemplar till varje gruppmedlem.



## Läs texten för gruppen

I många u-länder har personer med funktionshinder länge diskriminerats. I Nepal arbetar Finska Missionssällskapet för att ge dessa möjligheter till ett människovärdigt liv.

**Här är en berättelse om Hasa Devi**, en flicka som har fått uppleva att det omöjliga kan bli möjligt.

Hasa Devi kommer från en avlägsen by i Nepal. Där var det vanligt att flickor inte gick i skola, speciellt inte om de var daliter. Daliterna hör till den lägsta samhällsklassen som föraktas av andra. Hon var en av dem. Det som räddade Hasa Devi var att hon var rörelsehindrad – hur märklig det än låter! Hon fick gå i skola, för hon kunde ändå inte arbeta. Dessutom blev hon inte bortgift som hennes jämnåriga på grund av sitt funktionshinder. Missionärerna såg att hon behövde få vård och skickade henne till huvudstaden. Efter ett ½ år på sjukhus återvände hon till sin by. Ena benet hade amputerats men istället hade hon fått protes. Nu kunde hon gå! Hon fick stöd av faddrar för sin skolgång och sina lärarstudier. Senare utbildade hon sig till teckenspråklärare, den första i hela länet!

Så här berättar Hasa Devi: *”De kristna brukade säga att varje människa är värdefull inför Gud. En sådan Gud ville jag tro på. Jag började gå i kyrkan och insåg hur underbart det var att få lita på en sådan Gud som frälsar och som kan leda mig i livet. Min uppgift är att berätta om det här till andra och påminna om vad Gud kan göra. En dalitflicka med funktionshinder är lika värdefull som någon annan i Guds ögon! Många andra har fått hopp i livet när de fått ta del av min berättelse. Det hoppet vill jag dela med mig.”*

Bildtext: På bilden Hasa Devi Bishwakarma med mannen Narayan och dottern Christina.



## Uppgift: att kommunicera med teckenspråk.

Tid 8 minuter

Ord till uppmuntran är väldigt viktigt, speciellt för sådana som känner att de inte värdesätts av andra. Kristendomen lär att varje människa är Guds avbild och är underbart skapad genom hans vilja.

### Utförandet:

Välj en frivillig ur gruppen till ”lärare”. Resten är fadderbarn som går i en dövskola. Lapparna sprids ut på bordet med texten neråt. Alla får ett eget exemplar av handalfabetet. ”Läraren” plockar upp ett kort åt gången och tecknar så många meningar som möjligt. Så snart gruppen har uppfattat meningen rätt, tecknar ”läraren” en ny mening.

Poängsättning: 1 poäng för varje mening som gruppen lyckas uppfatta (max 5p) +1 p för gott samarbete.

**Förbered detta före spårningen:** skriv ut texten här nedan, laminera och klipp ut meningarna.

Handalfabet är det som används bland svenskspråkiga i Finland.

Du är viktig

Jesus älskar dig

Du duger

Du kan lära dig

Ge inte upp

Du är värdefull

Du är ett mirakel

Gud hör bön